

באמצע שנות התישעים פרצה לתודעה הציבורית קבוצת נשים מזרחיות אשר יסדו את הפורום הראשון שעסק בסדר יום יחודי ונפרד מסדר היום של הפמיניסטיות בישראל. סדר יום זה עסק בסוגיות של נשים מזרחיות. ניתן היה למצוא בו נושאים כדחיקה לשוליים, חוויות הגזעה, צרכים ייחודיים להגדרה עצמית, דרישות להשלמת השכלת יסוד, הכשרה מקצועית, להכרה בחיי משפחות חד הוריות, הבדלים תרבותיים, טענות בדבר אי צדק חברתי וחלוקתי וביקרת חריפה כלפי החברה הישראלית על קיפוח מתמשך. סדר יום זה נבדל מסדר יומן של פמיניסטיות ישראליות אותה כינו המזרחיות 'אשכנזיות' ועמן נאבקו על ייצוג הולם בתנועות הנשים ופעילויותיהן. סדר יומן של האשכנזיות עסק בשוויון הזדמנויות וקידום בעבודה, מאבק נגד תחרות מלכת היופי, זכות הנשים על גופן ושינוי חוק ההפלות, זכויות לפיתוח קריירה במקצועות חפשיים, ייצוג בדירקטוריונים, פתיחת קורסים יוקרתיים בצהל כמו טיס ושייטת. מן ההבדל בין סדרי היום עלה בבירור ניגוד אינטרסים באשר לסדרי העדיפויות של הנשים כבר בשני העשורים הראשונים להתפתחותן של הפמיניזם בישראל.

הבדל שלא בא לידי ביטוי בשנות התישעים אך היה בולט מאוד בהעדרו הוא העמדות של שתי קטגוריות הנשים בסוגיות של שלום ורמת הדתיות שלהן. רוב הנשים המזרחיות היו בעלת אוריינטציה מסורתית בעוד שאשכנזיות היו בעלות אוריינטציה חילונית וכן רובן נטו לצדד בעמדות שמאלניות ואילו המזרחיות היו יותר מתונות ואף צידדו בימין.

הנשים המזרחיות שעד שנות התשעים נאבקו על מקומן בתוך התנועות והפעילויות הכלליות של תנועות הנשים ללא הצלחה רבה, הביאו את הדברים לידי קונפליקט גלוי בכנס הפמיניסטי של 1994 ולאחריו פרשו והקימו את הפורום שלהן. על אף הכישלון, הותיר המאבק רישומו ונוצרה תודעה שהתלוותה ברגישות לסוגיות של ייצוג נשים על כל המגוון שלהן בפורומים שונים. נוצר מצב בו הוזמנו מזרחיות על תקן נומינלי בו הפכו לתג ייצוג.

במקביל התארגנה קבוצת נשים מזרחיות בדלנית שלימים הפכה לתנועה קיימת עד היום היא תנועת אחותי למען מזרחיות בישראל. קבוצה זו פעלה מתוך קשר רציף עם נשים בפריפריה, הפעילה פרויקטים כלכליים של עסקים קטנים, פיתוח אמנות חמרית של עולות מאתיופיה בבאר שבע ובקרית גת, סייעה בפתיחת שירותי קייטרינג לנשים בירושלים, שיווקה את המוצרים והסחורות דרך חנות בתל אביב, העמידה תערוכות וביססה רשת קשר בין הנשים וקבוצות השונות. בתחומים אחרים פעלה מתוך שיתופי פעולה קואליציוניים עם ארגוני נשים אחרים במטרה לקדם יוזמות להגנה על נשים מפני אלימות, לסייע לנשים שעוסקות בזנות.